



School met de Bijbel
Het Kompas

Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasterdam 078-6912669

Email: info@kompas-alblasterdam.nl

Internet: www.kompasalblasterdam.nl



- Nieuwsbrief -

datum: 17 september 2024 - nummer: 803

Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Wat een mooie startdienst hebben we afgelopen dinsdagavond met elkaar gehad. Wat fijn dat u er was. Ds. van Heijningen heeft in de dienst iets verteld over Zacheüs in verband met het thema 'Ik ken je wel'. Hij reflecteert het later zo: "Die avond was ik in de Ichthuskerk, daar werd de startdienst van basisschool het Kompas gehouden. De kerkzaal en een deel van één bijzaal zat vol met kinderen en hun ouders. Het enthousiaste zingen trof me. Gaaf om er bij te zijn, een kleine bijdrage te leveren en te zien dat er in ons dorp scholen zijn waar de boodschap van de redder Jezus Christus echt klinkt." Mooi om zo als school en kerk samen te werken.

Driehoeksgesprekken. Deze week staat in het teken van de 'driehoeksgesprekken'. U bent daar door de leerkracht van uw kind voor uitgenodigd. We wensen u goede en waardevolle gesprekken toe.

Fotograaf. De schoolfotograaf zal a.s. donderdag en vrijdag op school zijn. De planning hiervoor heeft u al via Parro ontvangen. Mocht u deze gemist hebben of niet opgeslagen, dan vindt u die als bijlage bij deze nieuwsbrief nog een keer.

Van de BSO. Hallo allemaal! De zomervakantie ligt alweer een paar weken achter ons, maar wat hebben wij een leuke weken gehad op de BSO! "Festival BSO Lands" was ons thema en elke week stond iets anders centraal, zoals "festival camping", "music stage", "pret paviljoen" en "talent tent". We pimpten een t-shirt, maakten een heuse Lip dub, maakten onze eigen 'heerlijk geurende' olie en een lekkere eiersalade. We maakten bij de Natuur BSO een hoofdtooi met natuurlijk materiaal en een paar ochtenden sportten we erop los bij de Sport BSO!



De weken vlogen voorbij en nu zitten de eerste schoolweken er alweer op. Veel van jullie zijn begonnen in een nieuwe groep met een andere juf of meester. We hebben al veel enthousiaste verhalen gehoord, vooral van de kinderen die naar groep 3 gegaan zijn. Leren lezen en schrijven!!! Hoe geweldig leuk is dat!!! We wensen jullie een heel leuk, gezellig en leerzaam schooljaar

Op de BSO werken we met 2 leeftijdsgroepen: "de Vuurvliegjes" voor kinderen uit groep 1 en 2 en "de Vuurtoren" voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Op "de Vuurvliegjes" werkte in het begin juf Nina, maar nu is er een nieuwe juf: juf Mirjam!

"Hallo allemaal! Ik ben juf Mirjam. Ik heb heel veel zin om op de vuurvliegjes te beginnen! Hiervoor heb ik bij Hadassah in Ridderkerk gewerkt en nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik woon vlakbij

de school, waar ik vaak rondloop met mijn hondje, dus misschien is mijn gezicht al bekend. En anders stel ik me graag verder persoonlijk voor.”

Groetjes van de BSO juffen: Martine, Mirjam, Esther en Fransisca

Een musical met jou in de hoofdrol! Zit je in groep 3 t/m 8 en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op zaterdag 2 november verzorgt theatergroep De Vliegende Speeldoos een heel bijzonder, leuk en flitsend programma, waarbij we in maar liefst één dag een musical gaan instuderen! De musical heet ‘Jozef’ en is gebaseerd op het Bijbelverhaal van Jozef. Een voorstelling over dromen, over ‘doen wat je moet doen’ en over God die erbij is.

Jij kan meespelen in deze musical. Het is een onvergetelijke ervaring! De musical wordt in één dag met jullie ingestudeerd onder begeleiding van echte acteurs, zangers en dansers. Aan het eind van de dag spelen jullie samen met hen een fantastisch en stralend optreden. Uiteraard voor echt publiek! De dag begint om 12.30 uur voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De voorstelling van de musical begint om 18.30 uur en zal tot ca. 20.00 uur duren. Waar? In de Ontmoetingskerk, Alblisserdam. Wil je meedoen met deze bijzondere musical en deze leuke dag, die je nooit meer zult vergeten? Vul dan, *voor 1 oktober*, Het formulier in. T.z.t. ontvang je dan van ons nadere informatie over deze dag.

<https://forms.gle/S5QZkeJSFkjB7ajr9> of via de qr code:

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar:

musicalesther2021@gmail.com. We hopen je te zien op 2 november.



Voorleeshelden. Op woensdag 25 september is er weer een Voorleeshelden

Extra Leuk in de bibliotheek Alblisserdam. Alle kinderen van 3 t/m 7 jaar zijn van harte welkom om mee te doen. Er wordt voorgelezen, geknutseld en gezongen en er worden spelletjes gedaan.

Bijlage:

- Flyer ‘voorleeshelden Extra Leuk’
- Planning fotograaf

Agenda:

Dinsdag 17 september		Digitale nieuwsbrief
Donderdag 19 en vrijdag 20 september		Schoolfotograaf
Dinsdag 1 oktober		Digitale nieuwsbrief
2 t/m 12 oktober		Christelijke kinderboekenweek Thema: ‘lekker eigenwijs’
Dinsdag 15 oktober		Digitale nieuwsbrief
Woensdag 23 oktober	12.30-13.00 uur	Kijkmoment
Donderdag 24 oktober		VO Markt voor leerlingen (en hun ouders) van groep 8
Maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november		Herfstvakantie

Een hartelijke groet

mede namens het team en het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam



Geef de kinderen in Peru
EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

Helpt u mee?!



Doneren kan ook met contant geld in de zendingsbus in de klas.